



Het einde van de weg
is niet het einde
maar een nieuw begin.
Daarop vertrouwen wij.



Het einde van de weg
is niet het einde
maar een nieuw begin.
Daarop vertrouwen wij.

Wij denken aan allen van wie wij afscheid moesten nemen.
We hopen dat zij mogen thuis komen in het Licht.
Daarom leggen we een bloem
of steken we een kaarsje voor hen aan.

Wij denken aan allen van wie wij afscheid moesten nemen.
We hopen dat zij mogen thuis komen in het Licht.
Daarom leggen we een bloem
of steken we een kaarsje voor hen aan.



God van mensen, onze vragen kunnen U niet vreemd zijn,
want gij weet dat onze overledenen
ons lief en dierbaar blijven.
Zegen onze herinnering aan onze lieve doden.
Houd hun naam levend in ons midden.
Doe ons geloven in het leven.

Met eerbied gedenken wij onze doden,
Wij danken voor hun leven
Mens waren zij,
schepping naar Uw beeld.
Uniek waren zij,
deze mensen;
met eerbied gedenken wij
wie zij waren voor ons
en voor de wereld.



God van mensen, onze vragen kunnen U niet vreemd zijn,
want gij weet dat onze overledenen
ons lief en dierbaar blijven.
Zegen onze herinnering aan onze lieve doden.
Houd hun naam levend in ons midden.
Doe ons geloven in het leven.

Met eerbied gedenken wij onze doden,
Wij danken voor hun leven
Mens waren zij,
schepping naar Uw beeld.
Uniek waren zij,
deze mensen;
met eerbied gedenken wij
wie zij waren voor ons