

Inleidende bezinning voor de workshops donderdagmorgen 14 oktober 2021

'Never waste a good crisis'
vanuit deze gedachte groeide ook het
pastorale jaarthema
'de kracht van verbinden'.

Voor de coronapandemie
leek het allemaal evident:
we konden gaan en staan waar we wilden,
zomaar bij elkaar binnenlopen,
ontmoetingen plannen,
elkaar opzoeken en omhelzen,
er samen op uit trekken,
elkaar troosten en nabij zijn,
samen eten en vieren...



De coronacrisis doorbrak al deze patronen,
plots werden we geconfronteerd
met beperkingen en grenzen,
voelden we wat het is om die vrijheid te moeten missen.



Misschien beseffen we nu nog meer dan tevoren
dat mensen niet zonder de ander kunnen,
dat jong en oud nood hebben
aan aandacht en contact, aan nabijheid,
en dat we daar altijd
naar blijven zoeken en verlangen.

Voor christenen is Jezus van Nazareth
daarbij een blijvende inspiratiebron.
Hij deed niets anders dan mensen aanspreken,
hen uit de marge halen en weer verbinden met het
leven, bruggen bouwen en netwerken opzetten.
Een ontmoeting met hem liet sporen na.

In dat spoor willen wij ons ook met anderen verbinden,
in dialoog gaan met al wie op onze weg komt,
opnieuw ontdekken hoe dat onze leefwereld opent
en hoe ook onze scholen oefenplaatsen kunnen worden voor verbinding.

Ook deze directiedagen zijn daarvoor een uitnodiging:
'never waste the good days and times'.