

Zalig de mensen die het uithouden in de duisternis,
die luisteren naar de ander,
zonder direct te willen antwoorden.

Zalig de mensen die anderen bemoedigen,
die het goede in mensen aanwakkeren
en hen inspireren voorbij zichzelf.

Zalig de mensen die zonder veel franjes
hard werken in dienstbaarheid.
Die eenvoudig doen wat nodig is.

Zalig de mensen die ons uitdagen
de dingen anders te bekijken,
die ons wakker schudden
en die de durf hebben profetisch te spreken.

Zalig de mensen die met hun gulle lach
het licht in ons ontsteken
en die ons de vreugde schenken
die even alles vergeten doet.

Zalig de mensen die in de vuurlinie staan,
die moeilijke beslissingen moeten nemen,
die verantwoordelijkheid nemen
en op lange termijn zien, denken en handelen.

Zalig de mensen die schoonheid brengen.
Die met woorden, beelden, klanken, muziek
ons diepste wezen kunnen ontroeren.

Zalig de mensen die kijken als een kind.
Die verwondering en dankbaarheid,
creativiteit en integriteit niet verliezen.
Die ons ontwapenen.

Zalig de God die mens werd.
Die ons diepste lijden
en onze diepste liefde ziet,
en in wie we onze vervulling vinden.