

Zegenwensen

Korte teksten om te gebruiken in een bezinning of viering of om op een kaartje mee te geven aan kinderen en jongeren die afscheid nemen van de school of aan collega's die op pensioen gaan.

Het Latijnse woord voor zegen is 'benedicere'.

Dit woord kan gesplitst worden in bene en dicere.

Bene betekent het goede, dicere betekent spreken.

Het betekent dus letterlijk 'iemand goede woorden toespreken'.

Het goede zeggen over iemand en danken om wat mooi was en in de herinnering zal blijven.

Het betekent ook 'de ander zegenen en het beste wensen voor de toekomst,
hopen dat het hem goed mag gaan'.

Het is de andere ook uit handen geven. Je weet niet wat het leven verder zal brengen.

Je wenst de andere voorspoed toe en kracht voor moeilijke dagen.

Daarom vertrouw je de andere ook toe aan iemand die zei 'Ik zal er zijn'.

In het boek Tobit vinden we één van de oudste zegenwensen van een vader voor zijn zoon:

'Moge Gods zegen met je zijn. Moge God in de hemel je beschermen
en je gezond bij mij terug brengen. Moge een engel jullie onderweg beschermen.'

Voorbeelden

Variatie van kleuters tot zesdejaars SO

Het is nog niet zo lang geleden,
je eerste schooldag hier,
je eerste stapjes in een nieuwe wereld.
We zagen je groeien
en spelend leren.
We bewaren er
veel warme herinneringen aan.
Nu laten we je gaan
naar weer een nieuw begin.
Dat je onbezorgd
mag verder groeien
om te kunnen zijn wie je bent,
dat wensen wij je toe!
God zegene en beware je.

xxx

Ga nu maar
en trek de schoolpoort dicht.
Er wacht een nieuwe uitdaging,
een nieuw begin.
Dat het leven je mag toelachen
boordevol kansen en geluk.
Dat het je goed mag gaan.
Weet dat je hier altijd welkom bent
en wij van op afstand blijven supporteren.

xxx

Moge de weg je zeggen:
volg me maar.
Moge de ster je zeggen:
richt je koers op mij.
Moge de grond je zeggen:
bezaai me.
Moge het water je zeggen:
drink me.
Moge het vuur je zeggen:
warm je.
Moge de boom je zeggen:
schuil in mijn schaduw.
Moge de vrucht je zeggen:
pluk me, eet me.
En als je de weg kwijtraakt,
geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken.
Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren,
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt.
Moge iemand dan tot je zeggen:
'Wees niet bang, Ik zal er zijn.'

(Frans Cromphout s.j.)

XXX

Laat de zon je zegenen
met haar milde stralen,
licht zijn op je wegen,
je hart verwarmen
en bij ontij
een regenboog spannen
aan je horizon.

XXX

Moge God,
die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.
Moge God, die je nabij is
als je zit en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.
Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in alles wat je doet

en wie je bent.
Het ga je goed.

XXX

Ik zegen je met het rood van de passie,
waardoor je voelt dat er bloed door je aderen stroomt
en dat je leeft.

Ik zegen je met het oranje van de ondergaande zon,
waarin je je kan hullen als een deken van troost.

Ik zegen je met het geel van narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.

Ik zegen je met het groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is
en altijd een weg om te gaan.

Ik zegen je met het blauw van water,
om af te spoelen wat mis gaat
en waar je op stukloopt in het leven.

Ik zegen je met het paars dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.

Ik zegen je met Gods licht
waarin alle kleuren samensmelten
tot een regenboog van hoop.

XXX

Ik wens jou van harte:
vrede met wat was,
vreugde met wat is
en alle goeds voor de toekomst.

XXX

Niet dat je weg puur over rozen gaat,
dat je nooit tranen van spijt voelt
of dat je dagen zonder pijn en gemis zijn,
neen, dat alles wens ik je niet toe.

Maar wel is het mijn wens
dat je mag groeien in wie je bent,
met de gaven die je gegeven zijn.
Dat ze het hart van je geliefden
met blijheid mogen vervullen.

Ik wens dat je in vreugde en verdriet
Gods nabijheid blijft zoeken,

en dat Hij je mag zegenen
al de dagen van je leven.

XXX

Misschien is de weg niet ver
en ligt die gewoon onder je voeten.
Ontmoedig jezelf niet met:
'dit is geen goede weg, of
ik doe dit of dat niet goed'.
Maar ga en merk
hoe lichtvoetig je kunt reizen.
Weet je gedragen, gekend, gehoord
en blijf onderweg.
Maak van deze plaats heilige grond
en van dit moment een heilig nu.
Leef en wees gelukkig.
Zoek geen weg naar vrede
want vrede is de weg.

XXX

De Heer zegene en behoede je,
Hij doet zijn aangezicht over je lichten
en ontfermt zich over jou,
de Heer geeft je vrede!

The Lord bless you and keep you:
The Lord make his face to shine upon you
and be gracious unto you.
The Lord lift up the light of his countenance upon you
and give you peace.

(St Francis)

xxx

May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face,
the rains fall soft upon your fields.
And until we meet again,
may God hold you in the palm of his hand.

May the sun make your days bright,
may the stars illuminate your nights,
may the flowers bloom along your path,
your house stand firm against the storm.
And until we meet again,
may God hold you in the palm of his hand.

An Irish blessing

Mooie muzikale uitvoeringen met Nederlandse ondertitels:
<https://www.youtube.com/watch?v=3eeoeHjl1uc> (4.50')
<https://www.youtube.com/watch?v=GR8Obe4G19M> (2.17')

Mooie variatie met Nathan Carter & The High Kings:
<https://www.youtube.com/watch?v=UERM03w7bko> (3.48')

Like the waves of the ocean
Crashing on the cliffs of Moher
The western winds a blowing
All along the Galway shore
From the high walls of Derry
To the rollin' hills of Kerry
All across this Irish homeland
There's a welcome at the door

May the road rise to meet you
A smile always greet you
May our friendship be always true and strong
And as the sun sets in the west
I wish you all the best
Please God we'll meet again before too long

Oh the troubles of our world
We'll leave them at the door
We'll raise a glass to friends who've passed
Remembering them once more
May the luck of the Irish
Be with you every day
Who knows what tomorrow brings
Let's live for today

May the road rise to meet you
A smile always greet you
May our friendship be always true and strong
And as the sun sets in the west
I wish you all the best
Please God we'll meet again before too long