

## **Een tijd om uit te loggen... geïnspireerd op het boek Prediker**

**Alles heeft zijn uur,  
alle dingen in het leven en op het web hebben hun tijd.  
Er is een tijd om in te loggen en een tijd om uit te loggen,  
een tijd om te mailen en een tijd om mails 'on hold' te zetten.**

**Er is een tijd om te googelen en een tijd om te vinden,  
een tijd om te saven en een tijd om te deleten,  
een tijd om te knippen een tijd om te plakken,  
een tijd om te twitteren en een tijd om 'twitterstil' te zijn.**

**Er is een tijd om te uploaden en een tijd om te downloaden,  
een tijd om te creëren en een tijd om te crowdsourcen,  
een tijd om te volgen en een tijd om te ontvolgen,  
een tijd om te reageren en een tijd om niet te reageren.**

**Er is een tijd om te bloggen en een tijd om te stoppen,  
een tijd om te schrijven en een tijd om te lezen,  
een tijd om te liken en een tijd om te unliken,  
een tijd voor online en een tijd voor offline.**

**Alles heeft zijn uur en alles heeft zijn tijd.**

