



Geef mij een hart dat vakantie kan nemen,  
dat zich even kan losmaken uit het gareel  
van de zorg en verantwoordelijkheid,  
dat los en vrij de aarde kan proeven en ruiken  
en de lucht en het water en de mensen erbij.

Geef mij een hart dat als een kind  
de verrassing beleeft van elke nieuwe horizon,  
dat zich laat drijven op de wolken  
en gaat rusten in de ondergaande zon.

Geef mij een hart dat nog kan luisteren  
naar de vogels, en kan glimlachen  
bij de verre geluiden van koeien  
als de ochtend begint.

Geef mij een open hart en open handen  
om naar de mensen toe te gaan,  
te luisteren naar hun verhalen en te genieten  
van hun vriendschap als de avond valt.

Geef mij een hart dat uitnodigt  
- als een rustbank in de schaduw -  
iedere voorbijganger,  
iedere mens langs de baan.

Geef mij een hart dat zich wil bekeren  
tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen,  
een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten  
en kan bidden zonder woorden.

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen  
of mijn fiets zal gebruiken,  
of ik de andere kant van de wereld  
of de andere kant van mijn dorp zal zien,  
of de kracht van mijn lichaam  
zal meten met de golven  
of stil van de zetel naar het bed zal gaan,  
geef mij een hart dat vakantie kan nemen  
en dan is het feest al begonnen,  
Uw rijk dat komt.

*Manu Verhulst*