

## Tijd om tot rust te komen

Heb de avonden lief,  
het wijkende licht,  
de rust van je handen en je geest.

Heb het zwijgen lief  
en ontdek de geheimen  
waar geen woorden voor zijn.

Wat de dagen hebben gezaaid,  
het doen en het spreken,  
bedek dat met stilte en luisteren.  
Eens zal het vrucht worden op zijn tijd.

Heb de eenzaamheid lief.  
Ze hoeft niet leeg te zijn.  
Ze is de schaal  
gevuld met herinneringen,  
waarin alles wordt bewaard.

Heb de slaap lief,  
de nacht en de droom,  
de uren van het verborgen rijpen.  
Laat uw hart waken  
ook wanneer je slaapt.

Ga niet terug  
naar de dagen met hun werk,  
naar de mensen met hun woorden,  
voor je de liefde hebt geleerd.

Laat de hoop groeien in je hart  
en wacht geduldig op de nieuwe morgen,  
die nieuwe glans zal geven  
aan de wereld, het leven en de mensen.

Blijf liefhebben, hopen en geloven.  
Dat kome wat komt,  
alles heeft zijn tijd.

*Frans Comphout s.j.*

